

Nieuwsbrief RV & PC de Dijkruiters



Hallo allen,
Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2016.
Met veel nieuws en nieuwe leden die zich voorstellen, lees gauw verder..

Nieuwe lessen maandagavond

We gaan beginnen met een wekelijkse ponyles voor de jongste ruiters en amazones. Dit wordt een les waarin kinderen in de basisschoolleeftijd ponyrijles krijgen met hun eigen pony van 19.00-20.00 uur. Om 20.00-21.00 uur volgt er een les met paarden. Deze lessen zullen plaatsvinden bij Stal Weemstra in Ossenzijl in de wintermaanden. Chantal Menkveld zal deze lessen gaan geven. Zij heeft ervaring met het geven van lessen en is ORUN gediplomeerd. Verderop in de nieuwsbrief stelt zij zich voor. Bij interesse kun je je opgeven via info@dijkruiters.nl of geef het aan bij één van de bestuursleden.

Les bij Jan

Zondagmiddag 8 januari gaan we lessen bij Jan Dozeman op zijn stal in Staphorst (Gemeenteweg 362). Laat even weten via de les app of info@dijkruiters.nl of je mee wilt doen. Ook leden die niet lessend lid zijn, zijn welkom om te komen rijden. Onze ervaring is dat het ook erg gezellig is als je niet meedoet, dus een kijkje nemen vanuit de (warme) kantine is ook zeker de moeite waard!

Rabo clubkascampagne

Iedereen bedankt voor het stemmen op de Dijkruiters. We hebben een mooi bedrag bij elkaar gehaald voor onze vereniging: € 254,75



Activiteiten

Voor 2017 hebben we weer verschillende activiteiten in de planning, waaronder uiteraard spring-, dressuur- en cross clinics. Deze worden nog gepland, maar zet de volgende activiteiten alvast in je agenda:

- 6-01 Spelletjes ochtend
- 8-01 Les bij Jan in Staphorst
- 24-02 Toiletteren en fotoshoot bij Dier-All-in met je eigen paard / pony
- 17-03 Algemene ledenvergadering
- April Clubkampioenschappen (datum nog te bepalen)

Ponyspelletjes

Vrijdagochtend 6 januari van 10 tot 12 uur organiseren we weer spelletjes voor de basisschooljeugd. Geef je op via info@dijkruiters.nl en laat even weten of je met of zonder eigen pony komt!

ALV

Op 17 maart staat de ALV gepland om 20.00 uur in De Skulpe. Berthil Smit stopt als bestuurslid van de Dijkruiters. Yvonne Verwijs heeft aangegeven ons bestuur te willen komen versterken vanaf komend jaar. Hier zijn we erg blij mee en we hopen dat de vergadering er mee in stemt. Uiteraard zal er ook een interessante lezing zijn na de pauze.

Nieuwe leden

We hebben vanaf 1 januari 2016 een aantal nieuwe en enthousiaste leden, benieuwd wie dit zijn? Ze stellen zich graag even voor:

Chantal en Roos Menkveld

Roos en ik (Chantal) hebben na een periode van 10 jaar onze liefde voor de paardensport weer opgepakt. Zo enthousiast als we zijn hebben we allebei een jong paard aangeschaft en maken we binnenkort ons debuut.

Nieuwsbrief RV & PC de Dijkruiters



Voordat we moeder werden en een druk gezinsleven hadden waren we als zussen altijd



in de weer met onze pony's en later met de paarden. We hebben als kinderen een prachtige tijd bij de pony's mogen ervaren. Van indiaantje spelen tot wedstrijden rijden op leuk niveau,

lesgegeven bij de rijvereniging Noordoostpolder, vier en achttallen mogen coachen met geweldige hoogtepunten. Kortom een periode waar we met veel plezier aan terugdenken. Om nu opnieuw dit rijplezier en gevoel te mogen ervaren binnen de rijvereniging de Dijkruiters, is iets waar we beiden enorm van genieten. We hebben er zin in!

Tessa Huizinga

Ik ben Tessa Huizinga, ben 17 jaar (bijna 18!) en ik woon in Blankenham.

Dit is de tweede keer dat ik lid word bij de Dijkruiters. Nu word ik lid met een paard van Jan Wouters. Ik rijd nu onderhand bijna twee jaar bij Jan op zijn paarden.

Ik heb niet eerder een startkaart gehad maar op het dijkruiters concours heb ik wel eens

meegedaan met een groene proef en BB springen. Dit is een foto van mij met mijn een paard die helaas niet meer in mijn bezit is.



Juliet Hoogendijk

Mijn naam is Juliet Hoogendijk, net geen 30 jaar oud, en werkzaam als docent Diergezondheid in het middelbaar beroepsonderwijs te Leeuwarden. Ik ben opgegroeid op een melkveebedrijf in de Betuwe, zo'n 150 km hier vandaan. Enkele woorden over mij:

gezelligheidsmens, doelgericht en enthousiast. Sinds mei 2016 ben ik verhuisd naar Blokzijl om samen te gaan wonen met Bert, die een boerderij heeft aan de Duinweg. Ik rijd al sinds ik een paar jaar oud was, begonnen op onze shet 'Tooske'.



Tijdens mijn studie heb ik ook nog paarden voor eigenaren gereden en uitgebracht, dat was een erg leuke tijd. Zodra ze dan liepen wat ze moesten lopen gingen ze weer weg. Ik heb mijn huidige paard Escobar (alias Co) natuurlijk meegenomen, hij staat gestald bij Bron aan de Ettenlandseweg. Het is een 7 jarige ruïn van Serano Gold x Rodium. Ik heb zijn moeder ook gereden, de deal met de eigenaar was dat ik haar zou uitbrengen in de sport en als tegenprestatie er een veulen uit zou krijgen. Jammer genoeg werd ze daarna niet meer dragend en is ze verkocht. We lessen nu bij Marjo Corporaal, erg leuk! Ik ben vrij allround; spring graag (B), rijd fanatiek dressuur (M2) en mag ook graag meedoen met een crossles. Daarnaast heb ik mijn ORUN allround diploma gehaald in 2010 om wat lessen te kunnen geven, onder andere op een rijvereniging in Brabant. Ik zou het leuk vinden hier in de omgeving wat paardenmensen te leren kennen!

Hester Pasman

Mijn naam is Hester Pasman en ik ben 35 jaar oud. Ik werk als docent bij Landstede Sport en Bewegen in Zwolle. Sinds 2007 woon ik in Blankenham aan de Hammerdijk 34.



Ik woon daar met mijn vriend Taco van Leeuwen en onze kinderen Jalou van Leeuwen (5 jaar) en Pepijn van Leeuwen (4 jaar) Wij hebben 1 paard Ciska en 1 pony Saartje. Paardensport zit bij mijn familie wel een beetje in het bloed. Mijn moeder heeft vroeger op een manege gewoond en daar heeft ze mijn vader leren kennen. Mijn zus en ik hebben van kleins af aan, aan ponyrijden en voltige gedaan. Ik woonde toen met mijn ouders in 't Harde en

Nieuwsbrief RV & PC de Dijkruiters



ben als groentje begonnen bij de ponyclub W.E.T. in Epe. Dit was een erg leuke tijd en ik heb meerde pony's in de dressuur en het springen op wedstrijdniveau uitgebracht. Omdat W.E.T. toen alleen een ponyclub was gingen we op ons 18^e jaar naar een andere vereniging. In die periode waren mijn zus en ik ook al lid van de Flevoruiters in Dronten, omdat we hier op voltige (gymnastiek op een paard) zaten. Omdat we het goed konden vinden met de leden van de Flevoruiters en de instructie zijn we toen ook paardrijdend lid geworden van de Flevoruiters. Ook hier heb ik verschillende paarden in de dressuur en het springen op wedstrijdniveau uitgebracht. In 2007 ben ik met mijn vriend in Blankenham gaan wonen en werd het paardrijden iets minder. We hadden eerst nog geen paardenstal en de paarden stonden in die tijd dan ook bij mijn ouders in 't Harde. Rond 2010 heb ik mijn allround instructeurs diploma niveau 2 bij de KNHS gehaald, omdat ik paardensport en lesgeven erg leuk vind. Sinds november ben ik lid van de Dijkruiters en wil ik de paardensport weer iets fanatieker op gaan pakken. Ik miste de gezelligheid van de vereniging en vind het tot nu toe al erg gezellig bij de Dijkruiters. Ik ken nu een paar mensen en ga de rest vast nog wel een keer ontmoeten. Ik zeg, tot ziens bij de Dijkruiters.

Tot zover de nieuwsbrief. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een mooi begin van 2017.

Tot snel ziens tijdens de les of één van de activiteiten van 2017.

Groetjes, het bestuur, Lizette, Mirjam, Wendy, Berthil en Marjon

Ps. de lessen gaan in de kerstvakantie gewoon door!